



Frederikstraat 24 • 2514 LK Den Haag • 070-3464800 • www.haagseboekery.nl

Nieuwsbrief juli 2011

Beste lezer,

Net als vorige zomer zijn we ook nu weer **in de maanden juli en augustus op maandag gesloten**. Op de andere dagen kunt U op de gewone tijden, van half tien tot zes bij ons terecht. Kom onze boekhandel op een zomerse dag vooral eens opzoeken. Het is heerlijk toeven in onze tuin onder de parasol, met een paar boeken die U in de winkel hebt uitgezocht....

Een tip voor de vakantie:

Wij lezen allebei **Zondagsgeld** van Philip Snijder over zijn jeugd op Bickerseiland, een Amsterdamse volksbuurt van vóór de stadssanering. Ontroerend en vol humor. Leg het bovenop uw stapeltje vakantieboeken, u zult er geen spijt van krijgen.
Mouria - 159 p. - € 10,00



Hieronder nog een paar andere suggesties:

Marjoleine de Vos: Het is zo vandaag als altijd

Nieuw Amsterdam - 208 p. - paperback - € 16,95



Leven doet iedereen, er zit weinig anders op. Dat kan de vraag 'hoe moet ik leven' enigszins overbodig doen lijken. Maar dat is toch niet zo, er zijn allerlei manieren om in het leven te staan en tegen dingen aan te kijken. Marjoleine de Vos vraagt zich in haar beschouwingen vaak af welke manieren dat dan zijn, en of die stand kunnen houden als je ze kritisch bekijkt. [...] Met behulp van gedichten, romans, krantenstukken en essays baant De Vos zich een weg door het leven, gewapend met formuleringen maar blijvend ongeharnast. (website uitgever)

Emily Dickinson: Verzamelde gedichten

Van Oorschoot - 960 p. - gebonden - € 29,90

Toen in 1866 de Amerikaanse dichteres Emily Dickinson stierf, 55 jaar oud, vond haar zuster een doos met papieren, waaronder ongeveer 1100 gedichten. Tijdens haar leven publiceerde ze er slechts 7 van. In de twintigste eeuw kwam pas de erkenning van haar werk op gang [...] Uit de eerdere uitgaven, Gedichten 1 (2005) en Gedichten 2 (2007), zijn alle



vertalingen herzien en aangevuld met nieuw werk. Derhalve bevat dit boek veel nieuwe, niet eerder vertaalde gedichten.



Antonio Pennacchi: Het Mussolinikanaal

Bezige Bij - 472 p. - gebonden - € 29,90

Het Mussolinikanaal is een meeslepend familie-epos in de sfeer van Bernardo Bertolucci's Novecento, waarin Pennacchi de intieme gebeurtenissen in de levens van de onvergetelijke hoofdrolspelers verweeft met de turbulente geschiedenis van Italië in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het lot van drie generaties Peruzzi is verbonden met de opkomst van Mussolini en zijn fascistische regime, de Eerste en Tweede Wereldoorlog en de meedogenloze koloniale oorlog in het huidige Ethiopië. (website uitgever)

Enno van der Eerden: Ascona, bezield paradijs

Bas Lubberhuizen - 376 p. - paperback - € 29,50

Geweldig leuk geschreven reisboek/studie/geschiedenis over dit Zwitserse bergstadje, dat begin van de vorige eeuw zoveel illustere vrijgevochten geesten (o.a. Hermann Hesse, Thomas Mann, James Joyce, Carl Jung, Rudolf von Laban, Alexej von Jawlenski, Erich Maria Remarque, El Lissitsky, Hugo Ball en Hans Arp) herbergde, en in de jaren '40-'45 opvang bood aan mensen die Nazi-Duitsland ontvluchtten. Ita Wegman, grondlegster van de antroposofische geneeskunde had er een kliniek.



Nicolas Bouvier: De schorpioennis

Lubberhuizen - 125 p. - paperback - € 17,90

*De schorpioennis is het vervolg op **De wegen van de wereld**, het verslag van Bouviers reis naar Afghanistan in 1953-1954. Na een lange, eenzame tocht in zijn Fiat Topolino door het immense India is hij gestrand in het vervallen VOC-fort van Galle aan de zuidkust van Ceylon. Dodelijke insecten bestormen zijn armoedige pensionkamertje. Schrijven lukt nauwelijks en als berooide westerling boezemt hij de bewoners van het fort weinig vertrouwen in. Ondanks zijn droeve situatie raakt Bouvier gefascineerd door de kleurrijke wereld van vastgeroeste troskisten, schijnheilige boeddhisten, beoefenaars van zwarte magie, indolente en decadente landeigenaren, een leviterende priester die al zes jaar dood is en een kolossale kruidenierster die tegen een schorpioennis praat. Tegen het decor van de exotische schoonheid van het tropische klimaat en de oosterse cultuur beschrijft Bouvier in kleine, fijnzinnige overpeinzingen zijn geestelijke en lichamelijke neergang. (website uitgever)*

We hebben ook nog wat leuke nieuwe thrillers in huis voor op de camping, bijv.:



Nicci French: Blauwe maandag - € 19,95

Arnaldur Indridason: Doodskap - € 19,95

Reggie Nadelson: Londengrad - € 19,90

Jussi Adler-Olsen: Dossier 64 - € 17,50

Nieuwe antroposofische titels vindt u gesignaleerd op ons [weblog](#). We proberen daar, voorzover we er aan toekomen, de actualiteit op de voet te volgen.

Last but not least: Heeft U het te druk met koffers pakken, dan sturen we U deze week (tot zaterdag 16 juli) de door U gewenste boeken zonder verzendkosten op. Een heerlijke vakantie toegewenst!

Inge Ebbinge & Herman Boswijk
Herman Boswijk